



Boot bouwen

Marcus 4:35-41

“’s Avonds zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Kom, we varen naar de overkant van het meer’. Jezus zat al in de boot. Ze gingen weg, terwijl de mensen achterbleven bij het meer. Er gingen ook nog andere boten mee. Toen begon het hard te stormen. De golven sloegen over de boot, en de boot liep vol water. Jezus lag achter in de boot op een kussen te slapen. De leerlingen riepen: ‘Meester, word wakker! Doe toch iets, straks verdrinken we!’ Jezus werd wakker. Hij zei streng tegen de wind en het water: ‘Houd op! Wees stil!’. Het hield op met waaien, en het water werd helemaal rustig. Jezus zei tegen de leerlingen: ‘Waarom waren jullie zo bang? Hebben jullie nog steeds geen geloof in mij?’ De leerlingen schrokken en waren diep onder de indruk. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Zelfs de wind en het water doen wat hij zegt. Wie is deze man?’...”

Opdracht: Bouw een grote, stevige boot van kartonnen dozen!



Om door te praten:

1. Wat gebeurt er in de boot in het verhaal van vandaag?
2. Hoe stevig je boot ook is, een storm kan je overkomen... Ook wij kunnen het goed voor elkaar hebben, en opeens overkomt je iets moeilijks. Herken jij dat? Hoe ga jij daar mee om?